

GÜNEYDOĞU ANADOLU SORUNUNA İLİŞKİN TMMOB'nin ÇAĞRISI

**TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI
BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖLGESİNDE YAŞANAN
OLAYLAR KONUSUNDA KAMUOYUNA
AŞAĞIDAKİ ÇAĞIRI YAPMIŞTIR,**

Ülkemiz, son yıllarda giderek yükselen terör dal-
gası altında, bir iç savaşa doğru sürüklenmek isteniyor,

PKK'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin genelinde uyguladığı şiddet politikasına/ vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü gibi kavramlar adına, devletin daha büyük bir şiddetle yanıt vermesi, herşeyden önce bu kavramların kendisi ile çelişmektedir. Çünkü böylece, iki ateş arasında kalan yöre halkı bir tercih yapmaya zorlanmış olmaktadır. Halkın tercihinin, her zaman, daha çok şiddet uygulayabilecek gücü olandan yana olmayabileceği unutulmamalıdır.

Söylenilenlerle yapılanlar arasındaki dramatik çelişki, bölgede yaşanan olayların açıklanması için değerli ipuçları sunmaktadır:

— Ülkelerin içişlerine kaşşılamaz diyenlerin Irak'ı fiilen üç parçaya ayırmaları ve 36. enlemin kuzeyinde "bağımsız" Kürt devleti kurulması yolunda ilk tohumu atmaları,

— Biz ayrılmaktan yana değiliz diyen PKK'nin, tam bir ayrılıkçı örgüt kimliğiyle başta savaşım yolu olarak terörü seçmiş olması,

— Demokratikleşme ve insan hakları savunuculuğu ile iktidara gelenlerin, yöre halkını bir yandan devletin şefkatli kolları arasında bütünleşmeye çağırırken, öte yandan savunduğu ilkeleri gözardı edercesine halkı tercih yapmaya zorlar biçimde şiddete yönelmesi,

üzerinde önemle durulması gereken çelişkilerdir. Söz konusu çelişkiler sürdükçe ve gerçekler kamuoyundan gizlendikçe hiçbir sorunun çözümlenemeyeceği açıktır.

Ülkemizde yaşayan tüm insanları ilgilendiren bu sorunun, demokratik bir şekilde çözülmesi, insan hakları ve demokrasiden yana olan herkes kadar, TMMOB'nin de istemidir,

1. Güneydoğu Anadolu'da yaşananlar bahane edilerek demokratikleşme çabalarının ertelenmesi kabul edilemez; anlayışla karşılanamaz. Çünkü bu sorunun çözümünde de ele alınması gereken temel halka demokrasidir. Demokrasinin bütün kurum ve kuralları ile gerçekleştiği bir ortamda şiddetin büyüyüp serpilmesi olası değildir. Sorun, kalıcı olarak çözümlenmek isteniyorsa, çağdaş demokrasinin önündeki bütün engeller kaldırılmalıdır.

2. "İnsan Hakları" kapsamındaki bütün eksiklikler ivedilikle giderilmelidir. Ancak bundan da önemlisi yaşama hakkını tehlikeye sokan her türlü eylem ve

uygulama son bulmalıdır,

3. Demokrasinin vazgeçilmez kurallarından olan sivil toplum örgütlerinin özgürce çalışmalarının önündeki her türlü engel kaldırılmalıdır* Bugün özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Odalarımız/subelerimiz demokratik bir kanal olma niteliklerini nerdeyse yitirmişlerdir. Bu durumun sürmesi, örgütlerimizin ve demokratikleşme çabalarının geleceğini büyük bir tehlike altına itmektedir,

4. Bugün, verdiğimiz hizmetlerden Güneydoğu Anadolu halkı gereği gibi yararlanamıyorsa bu bölgede savaş ortamı son bulmadıkça meslektaşlarımızın hizmetlerinin yöre halkına yeterince ulaşması olası değildir. Özellikle son zamanlarda bölgede artan gerilim ve silahlı çatışma ortamı meslektaşlarımızı, görevlerini terk etme ya da işlevsiz kalma arasında tercih yapma konumuna getirmiştir,

5. Sorun, bugün gelinen noktada, ülkemizde yaşayan tüm insanların kardeşliği ve birlikte yaşama sorunu haline gelmiştir, Türkiye Cumhuriyetini birlikte kuran, yıllardır birlikte yaşayan insanların, bu birlikliklerini savunmak temel ilkimizdir. Bu birliklikleri kardeşliği yıkmaya yönelik her türlü girişim ve propagandaya karşı çıkmak görevimizdir.

6. Bizler herşeyden önce, ülkemizde ve özellikle de Güneydoğu Anadolu'daki anlamsız kıyımın son bulmasını; dökülen kanların yitirilen canların sorunu daha da içinden çıkılmaz bir duruma getirmekte olduğunu artık herkesin görmesini istiyoruz.

Görüldüğü gibi, sorun milliyetçi ve askeri yaklaşımlarda çözümlenemeyecek denli geniş boyutludur ve uluslararası platformlara çekilme eğilimi giderek güç kazanmaktadır. Oysa Türkiye halkı bu sorunu da kendi içinde çözebilecek yetkinliktedir.

Günümüz dünyasında insanlar kendileri adına verilmiş kararlarla yönetilmeyi reddiyorlar. Artık sorunların en doğru çözümleri, insanların yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerde, kendi adlarına kendilerinin söz ve karar sahibi oldukları süreçler işletilerek bulunuyor.

Bu nedenle GÜNEYDOĞU ANADOLU SORUNU, EN GENİŞ KATILIMIN SAĞLANACAĞI, DEMOKRATİK BİR ORTAM İÇİNDE, İKTİSADİ, TOPLUMSAL POLİTİK VE ETNOLOJİK DÜZLEMDE, BÜTÜN BOYUTLARIYLA ELE ALINARAK TARTIŞILMALIDIR. BU TARTIŞIMLARLA, EN KISA ZAMANDA KALICI VE UYGULANABİLİR ÇÖZÜMLER ÜRETİLEBİLECEĞİNE İNANNIYORUZ.

Bu ükeyi, bu ülkede yaşayan tüm insanları seven ve gelecek için her zaman aydınlık yarınlara düşlerini kuran herkesi bu sorunun çözümüne katkı koymaya çağırıyoruz.

**TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI
BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU**